

215903

INWENDIG BULLETTIJN

van de Vlaamsche Kommunistische Partij (V.K.P.)
Federatie Leuven-Mechelen-Willebroek

Eerste Nummer

Augustus 1943

Prijs 2 fr.

Dit "Inwendig Bulletin" is bestemd, niet voor de verspreiding onder de breede massa, maar voor de besten onder onze militanten.

Het heeft een dubbel doel :

- 1°) leidende wenken te geven voor het praktische werk in de federatie;
- 2°) scholing.

Het eerste punt is vanzelfsprekend, het tweede dient verrechtvaardigd te worden.

Wij meenen dat de behoefte aan een scholingsblad zich bijzonder dringend in onze federatie laat gevoelen. Inderdaad, de meesten van onze kaderelementen en basismilitanten zijn bijzonder jong in de beweging. De meeste kameraden traden toe tot de K.P. in den loop van den oorlog. Als klassebewuste hand- en geestesarbeiders kwamen zij tot de K.P. omdat zij haar erkenden als de voorhoede in den strijd tegen fascisme en voor nationale onafhankelijkheid en als voorvechtster van de Sowjet-Unie, wier heldenstrijd hun bewondering opwekt. Maar dat beteekent nog niet, dat die kameraden op de hoogte zijn van de algemeene theoretische grondslagen der kommunistische ideologie, dat zij bijvoorbeeld weten wat dialectiek is, wat meerwaarde is, welke de grondtrekken zijn van het imperialisme, welke de grondslagen zijn van de Sovjet-ekonomie, enz. enz. Dat beteekent nog niet dat zij iets weten over de geschiedenis van de arbeidersbeweging, of bijv. over de wisselende verhoudingen tusschen de K.P. en de sociaaldemocratische partijen. Wij wenschen natuurlijk de waarde van deze theoretische kennis niet te overschatten; wij vergeten geen oogenblik, dat theorie zonder praktijk slechts een doode letter is, een onvruchtbaar tijdverlies. Maar politieke vervlakkerij bij onze militanten is nu eenmaal een spijtig verschijnsel waaraan moet verholpen worden. Wij moeten militanten vormen, die theorie en praktijk op een harmonische wijze weten te verbinden.

Vroeger, vóór de bezetting, was scholing heel goed mogelijk zonder scholingsblad. Vandaag lijkt het ons de eenige manier. Vroeger kon ieder beschikken over talrijke brochures, boeken en tijdschriften. Vandaag is er haast geen lectuur meer. Massa's boeken werden verbrand, duizenden zitten onbereikbaar ver weggestoken, terwijl anderzijds er haast niets meer verschijnt.

Onze algemeene pers ("Roode Vaan" en plaatselijke bladen) kan door den aard van de zaak niet veel scholing bijbrengen: 1° omdat de "onafhankelijkheidsfront-politiek" meebrengt, dat wij om tactische redenen zekere aspecten van de huidige ontwikkeling onbesproken laten; 2° omdat in de huidige omstandigheden de noodwendigheid van den strijd zoo dringend is. In de pers, die zich tot de breede massa richt, is er vandaag geen plaats voor politieke analyses en theoretische beschouwingen. Alleen op de noodzakelijkheid van de directe actie dient nadruk gelegd.

Vroeger gebeurde de scholing door middel van voordrachten, lezingen, uiteenzettingen en debatten op vergaderingen. Gezien de huidige repressie is dit een haast onmogelijke zaak geworden.

Er blijft dus enkel de scholing in het kader van dit "Innerlijk bulletin".

Het ligt echter niet in onze bedoeling van dit innerlijk bulletijn een soort kursus-in-afleveringen te vormen, waarin systematisch heel de leer van het marxisme-leninisme met zijn toepassingen zou uiteengezet worden. Kameraden militanten, wij beantwoorden slechts uw vragen. Wij verwachten van U, dat gij langs uw organisatie schriftelijke vragen zult doorzenden over al wat U interesseert, 't zij direkt in verband met den strijd dien wij voeren, 't zij over organisatorische problemen, 't zij over politieke verhoudingen, 't zij over de Soviet-Unie, 't zij over de ideologie van onze partij, enz. enz. In de mate van het mogelijke zullen die vragen beantwoord worden in het "Innerlijk Bulletijn". Komen er vele vragen binnen, dan zal dit "Innerlijk Bulletijn" uitgebreid worden, komen er weinig vragen, dan zal het kort zijn. Komen er geen vragen, dan zal het niet langer verschijnen.

Wij doen dus een dringend beroep op de medewerking van al onze militanten. Het "Innerlijk Bulletijn" mag niet het werk zijn van den "agit-prop." of van het "Federaal Komitee", maar moet het werk worden van heel de federatie.

Wij dringen er vooral op aan, dat de kameraden zich niet laten weerhouden enkele vragen of discussiepunten op papier uit te werken omdat zij de taal niet goed machtig zijn. Vele kameraden durven niet schrijven. Zij hebben dikwijls niet de gelegenheid gehad voldoende onderwijs te genieten om zonder fouten te schrijven. Voor ons heeft dat heelemaal geen belang. Aarzel niet te schrijven, desnoods met veel taal en stijlfouten. Alleen den inhoud komt er hier op aan!

Kameraden, laat ons weten welke problemen U interesseeren, en het debat wordt geopend...!

=====

"DE WAARHEID"

is geen internationaal of geen landelijk, maar een federaal blad. Daarom, in principie, behandelt "De Waarheid" noch de internationale politiek, noch de algemeen nationale problemen, maar wel den plaatselijken strijd. "De Waarheid" moet zijn een beeld van het lijden en strijden der arbeiders uit de gewesten van de federatie. Daarom vragen wij aan al onze militanten: licht ons schriftelijk in over alles wat er gebeurt op uw bedrijf, in uw wijk, in uw gemeente, in uw milieu. Vertel ons zoo uitvoerig mogelijk, tot in de kleinste puntjes, elk feit van verzet.

"De Waarheid" wenscht alleen de waarheid te kennen en mede te deelen; daarom, kontroleer uw berichten, ga zorgvuldig na of ze juist zijn. En wanneer er geen inlichtingen over den strijd mede te deelen zijn, schrijf ons dan over de heerschende wantoostanden, over het optreden van zekere verraders-elementen, enz. Wacht niet tot het einde van de maand. Schrijf het aanstonds op en zend het zoo snel mogelijk door.

"De Waarheid", evenmin als het "Innerlijk Bulletijn", mag niet het werk zijn van den "agit-prop." maar moet de vrucht zijn van den arbeid der geheele federatie.

KRITIEK GEWENSCHT !

De eischen van de illegaliteit en de conspirativiteit gaan zoo ver, de leidende elementen, zoowel federaal als landelijk, moeten hun contacten zoozeer beperken, dat zij praktisch niet meer of slechts heel onrechtstreeks in voeling komen met de basis van de Partij. De verantwoordelijken voor de pers zijn zich maar al te duidelijk bewust van deze leemte. Zij vragen zich af: "wat denken de leden en sympathisanten over onze pers? hoe wordt die pers ontvangen? interesseeren zij er zich aan? enz."

Nogmaals, Kameraden, doen wij beroep op u! Grijp naar de pen en schrijf ons uw meening over onze pers (Roode Vaan, De Waarheid, enz.). Wij vragen kritiek. Leest men onze pers of beziet men ze enkel? Wekt zij belangstelling of niet? Welke veranderingen stelt u voor? Wat vindt gij verkeerd? Wat vindt gij goed?

Een spoedig antwoord verhopend, bieden wij uenz!

"KONSPIRATIVITEIT".

Hier volgen enkele richtlijnen die de kameraden goed zouden moeten in acht nem en.

Wanneer men de pers of ander te verspreiden materiaal ontvangt, geen drie à vier dagen laten rondslingeren in huis, vooraleer door te geven.

Wanneer men de pers aan "iemand" doorgeeft, eerst nagaan of die "iemand" wel betrouwbaar is. Aan dien "iemand" nooit vertellen van wien men de pers ontvangen heeft en zeker niet verklappen wie er nog pers ontvangt.

Als wij naar een afspraak gaan, zien dat we niet vervolgd worden.

Zorgen dat wij steeds op tijd op de plaats der samenkomst verschijnen.

Vele kameraden houden zich onledig met veel, heel veel te babbelen, altijd maar door te kletsen, tegen iedereen en over iedereen; aldus zichzelf en vele trouwe kameraden door hun storme houding in onnoodig gevaar brengend.

Een tuchtvol en disciplinair kameraad volbrengt zijn taak stiptvol, is niet ongepast nieuwsgierig en doet vooral niets dat zijn partij kan schaden.

=====