

Kardenburg, 12 Januarij 1847.
My
Het Edel Meer & Vriend!

Ik vernemen een pres. ex. van den Min. voor
Holl. Blygeestige voor 1847, waarin twee
Jerenisa is opgenomen, ende Redactie van
welk jaarboekje, naar het mij toeschijnt,
thans in handen is van W. J. Van Heggelen.
Sedert 5 maanden ben ik aan den keunersch
Limburgschen Spoorweg werkzaam geweest,
het Noord-Brabant doorgeswarven, en
op het Pruitengae van H. C. de Meer Banneman
Huygens, Ex-Ambassadeur der Nederlande,
naar het Hof van Denemarcken, onder anderen
ook een Kennismaking aangeknoopt met
de onder den Naam van de Baronesse d'Esje
schrijvende ^{zouwe} Romanfijfiter. Uit haar
dagboek heb ik vele gedachte, en spreuke,
gecopieerd, waarvan ik mij voorstel later
ergens vertalinge te geven, en welke Hoeyende
en Verhevenen sij ik bewondere moet.
In haar Album heb ik de achterstaande
versregel geschreven.

Gaarne had ik voor mijn Vriend Hindenbach
een brief ingesloten, maar hij is niet meer by
den Heer Geleeds, zijn tegenwoordig adres
ken ik niet en ik weet ook niet of dit by
U bekend is.

Na U mijn hartelike groete aan Uwe gade
te hebben opgedragen, roem ik mij met achting,
UW Vriend Abm de Lignij, H. 1847

In het Album Van Prouwe ***.

Al wie de fraaie letter mint,
Zal mij een vriend,
Zal me een vriendin steeds ieven;
Och wie, met ongevoelig hart,
Een loerend lied kan lezen, —
'k zal die ook wel beeygen, maar
Geen vriende, noem ik hem of haar!

U roert een lied; Gij stort een traan
Als door de maan,
Die vriendlijk blikk ter neder,
Zich anders en vertelle, laat,
Zoo schuldloos en teeder;
Uw ziel stemt met den Dichter in.
U noem ik uit het hart „Vriendin!”

Vriendin, och, wil uit mijne hand,
Als vriendschapsband
Voor liefde's reyle, nemen,
Die, uit de volle borst gestroomd,
Naar gee geleerdheid ruemen.
Leg ze in Uw volle en die ook Gij
Centagenege, vriend in mij! —

Melvoirt, bij d'Boorch, Howe Lignij, St.
23 Dec. 1846.

W. Edel Heer,
Des Heere P. Van Drijsse,
te Gent.