

Maria Hoorebeke d^e 3 Decbr

Amice.

Zie hier dan de opgaven betrekkelijk ons Gemeente welke gy my voor den Heer van Duyne, Archivarius Stad Gent, verrocht heft.

De Protestantse Gemeente te Maria-Hoorebeke dateert reeds van den Jare 1566, op welk tydstip ook hier rondom nog verscheidene Protestantse Gemeenten ziel bewoonden welke echter met den loop der tyden weder zoodanig verminderen, dat slechts op twee naburige dorpen en een zeer klein getal huusgeninnen van is overig gebleven.

De Heroverning mocht (volgens een Stuk uit archieven der Stad Antwerpen, medegedeeld door den Heer de Smek in de Annales de l' académie royale, Brusselles) hier uit Holland zy, overschagen, met welk land de gemeente aldaar toen, even als vroeger, steeds betrekking onderhield.

Na tijfchearuimten waarin het licht weder vondenis was, is, aangezande de Gemeente te Maria-Hoorebeke, niet

Niet geheel ongestoord echter schijnt de Herovering hier ontwikkeld te hebben, daar in de evengenaamde Stuk wordt gemeld, dat de protestanten aldaar sorytysd verplicht waren hun grond en erft te verlaten en naan buitenland gaan, waaraan zy, in tyden van meerder vryheid, daer en naan hier terugkeerden. Ook wijst men hier in bovenstaande

Den Wellers, Keen Gd. Heer L.H.W. Koster Henke
Pred. te Gent.

de plaatser aan, waar wel een by nacht godsdienst gehouden
werd, terwyl ook kerkelyke aanteekeningen tot in de
tweede helft den vorige eeuw was zeer vele godsdienst
oefeningen anders als by dag gehouden, doen blyk;

waarmede) dat herinnering, welke onre oude lieden verhalen
dat door hunne ouders uit der leeftijd van dese, huz
werd medegedeeld, overeenkomt.

Had de Gemeente alhier hare godsdienstige Samenkomste,
langstaed op een na bygelegen dorp in een Schuur, en
later in een boerenwoning alhier gehouden, ~~omstreeks~~
het jaar 1795 zag sy zief in het berit van een klein
doch welingericht kerkgebouw, in hetwelk sy stede,
elykt tot onderen dag, hare godsdienstoefeningen openbaar
en in volle rust verricht mogt.

Het zielentat der protestanten te deren plaats, 's po van
dat der algemeene bevolking, bedraagt ruim tweehonderd.

In de hoop, Amice, dat dese opgaen aan het voorlangs
van den geleerde Heen Archivaris mogt voldoen, en voor de
melding van deze geschiedenis der Hervormden in Flandern, enig
bruikbaard te hebben, groete ik u minzaam en noem mij
T.F.
J. Roningsberger.

Haarlem, 1820.