

Van Herreke,  
Muzikant.

Brussel 13 february 1852.

Mynheer!

Over een paar jaren voerden wy ter gelegenheid  
des Langverbondt, onder anderen, een Koor uit,  
getyfeld Meeresstille of van M<sup>r</sup>. Fischer.  
Daer ik bezig ben met eene fantazy voor  
groot militair-muzyk (te maken) en tot anderen  
daer ik my by niemand beter kan adresseren,  
dan by U<sup>w</sup>. Mynheer, als Bestaender des Langverbondt  
om het accompagnement van den Koor hierboven,  
welken ik uitsluitelyk nodig heb voor eene Finale.  
hoop ik, Mynheer, dat U<sup>w</sup>. de goedheid zover  
zal brengen, van een voordeelig antwoord aen den  
brenger dezels te geven.

Wat my betreft; hoewel persoonelyk van U<sup>w</sup>  
onbekend, hoop ik toch in 't kort, U<sup>w</sup>. te zeggen  
wie de eer heeft U<sup>w</sup>. te schryven, en eene gunst  
te verzoeken — Lid van het vlaemsch gezelschap  
en hoofd Stichter der vlaemsche Maetschappij  
De Klauwaerts in Gent, deed ik alles om onze  
vlaemsche zaak te ondersteunen.

Nu, Mynheer, ben ik eene der eerste clarinetten  
van het Militair-muzyk des Konings, en hou my  
uitsluitelyk met de samenstelling bezig, voor welk  
ik U<sup>w</sup>. hulps nu eens nodig heb.

Mynheer  
Prudens Van Duyckel  
Raep v.  
Gent

Dus, Mijnheer, vertrouwend op Uwe goedheid.  
durf ik verhoppen, van weldraaf my in het bezit  
van dat onmisbaer accompagnement te zien: wat  
de rang betreft, die heb ik, Mijnheer; en eindigende  
druk ik den wensch uit, dat Wel: voor alles wat  
muzyk aengaet zou tellen op de verplichting van

Wel: toegeneegen Dienaar  
Franz Van Herssele

Brussel: St. Catherine Straet N<sup>o</sup> 26  
Genl: Lumyn Straet n<sup>o</sup> 13.