



A. M. V. C. Meer, dat U wil geschiede op aarde als
in den Hemel. (WOORDEN DER STERVENDE.)

+

7 5 1 5 6 B 6 VOOR DE ZIEL
VAN

Petrus Eduardus VAN DE WOESTYNE

*geboren te Gent, den 21 November 1834,
en aldaar overleden, den 26 September 1882.*

Hij was ellendig geworden en ten uiterste gedrukt onder den last eener langdurige en pijnlijke ziekte. Doch de Heilige Namen van Jesus, Maria en Joseph, welke hij dikwijls aanriep in zijne beproevingen, ondersteunden hem in het midden der smarten. Hij verwachtte de dood met betrouwen, verzekerd dat de Bermhertige Zaligmaker hem de kroon zou geven na de pijniging, en na de kastijding de genade des Hemels.

TOB. PS. AD ROM. BERN.

Troost u dus met mij, ik verlaat eene aarde van ellenden om het rijk van vrede in te treden

R THEOD.

Vaartwel, Beminde Echtgenoot, Lieve kinderen, vaartwel. Blijft de wegen des Heeren bewandelen, want het leven is te vinden in het pad der gerechtigheid. Dan zal de God van vrede, die waakt over de weduwen en weezen, met u zijn.

Ik zal U in den Hemel beminnen gelijk ik U op aarde bemind heb. Tot wederziens; vergeet mij niet!

Bermhertige Jesus, geef hem de eeuwige rust.

Zoet Hert van Maria, wees mijn toevlucht.
(300 dagen afaat.)

R.

I.

P.