

Antwerpen 25 April 1831.

Geachte vriend Van Duyse,

Sints eenige weken heb ik by sommige Vlaemse vrienden de gedachte geëit, dat het derde Laalkongres, dit jaar, te Antwerpen, en niet te Leuven of te Brussel, zoo als het schijnt voorgearagen geweest te Zyn, moest plaats hebben. De redens, die my hiertoe aansporen, Zyn ligt te begrypen.

Van Leuven zal ik Zwygen: de voorlichtigheid is de moeder van der force lynwinkel.

Brussel is beter, doch, mocht ik Kieren, ik gaf den voorkeur aan Darys; word men hier niet verstaen, men zou er toch niet bespot worden.

Is het te Brussel, waar men het vlaemsch haet, waar men het de vlaemse namen der straten toe, heeft weggeschilderd, dat men de vlaemse belangen moet komen bepleiten?

Louder omk hollandsch taalbroeders in een stad, man nog zoo vele vooroordeelen tegen al wat hollandsch is, bestaen, wy kunne den wylen derven viter terridden van verpestende uitwaseming

Hebben de Letterkundigen van België,  
die te Amsterdam tegenwoordig geweest zijn,  
dan kennis van gehad?

of wordt een Zaak van zoo groot gewicht  
zoo maar aan den willekeur van eenen of  
twee personen, door, god wet wie, aenge-  
steld, overgelaten?

Zou het niet betamelijker zijn dat men  
de Letterkundigen die te Gent of ten minste die  
te Amsterdam zijn tegenwoordig geweest by-  
eenriep, om te beslissen waar men geroeplust  
het 3<sup>de</sup> taal Kongres in België zou houden?

Ik denk dat dit de enigste weg is,  
welken men had moeten inslaan; doch, dan  
het nooit te laat is om iets goeds in wat beters  
te veranderen, hoop ik, dat zij, die het  
besluit te Brussel genomen hebben, in het  
belang der Vlaemsche Zaeke, dat besluit  
niet zullen uitvoeren, voordat zij hunne  
taelbroeders desaengaende zullen raadpleegd  
hebben.

Indien gij den inhoud van desen brief  
goedvindt, gelief hem dan ten minste aan

en steeds meer microok?

Mij dunkt, geachte vriend, dat onedelheid, en om andere, welke ik niet gaarne aenbael, het hoogst gevaarlyk is, het derde Ealkongres in Brussel by een te roepen.

Waarom heeft men te Amsterdam niet eens aan Antwerpen gedacht, een die eerst Vlaamsche stad, waar men opregte vrienden en magtige voorstanders der moedertael telt?

Omdat, zegt men, Antwerpen aldaar niet vertegenwoordigd was; alsof de afwezigheid van enige personen de waarde der verdienste kan doen vergeten.

Flauwe verschooning! er schuilt wat anders achter het gordyn, en dat anders zal u de toekomst leeren.

Waarom, toen men (denke ik) vernam dat ik poogingen aenwendde om het kongres te Antwerpen te houden, heeft men eensklaps, (volgens sommige dagbladeren) <sup>besloten</sup> dat het te Brussel zou plaats hebben? #

En hoe er volgens wat zegt heeft men dat besloten?

aan de Letterkundigen die te Amsterdam  
Dy teygenwoordig geweest, mede te deelen,  
misschien zullen hunne pogingen eenen  
algemeen gewenschten uitflag kunnen bewerken.

E. E.

J. W. M. M. M.