

Het is tog spijtig dat gjj  
vader niet kunt helpen, want  
achter drie jaar heeft hij veel  
geld opgeeit.

Met ons is alles goed.

Wij gaan alweer verhuizen  
en hoop dat het de laatste keer  
zal zijn, en dan naar België.  
Terug

Vele complimenten van ons allen  
en veel kussen voor de kinderen  
Elve zuster e Marie

Zie hier nieuw adres.

364 Brixton road 364.

Brixton. S.W.

London

364. Brixton road. S.W.  
Brixton.

14. NORLAND-SQUARE.

ARTHUR DE WIT.

LONDON, W.

Bewinde broeder, schoonbroeder,  
en de kinderen,

Wij hebben uwen brief ontvangen  
en zijn met genoegen dat gjn nog  
aller goed gezond zijt. Het  
is spijtig dat de oogst alweer  
niet zoo goed is. Gij moest nu  
tug zeker kunnen geld verdienen,  
daar alles aan 200 een groot  
prijs verkocht word. Tug zijt  
gjy ginder voor den oogenblik  
nog het beste, want, zijt er

zeker van, dat de mensen  
die in België gebleven zijn,  
nu in de grootste armoede  
verkeren. Van eten is er bijna  
niet te krijgen, en dan nog  
zoo verschrikkelijk duur.

De mensen lopen met stukke  
klederen, daar een nieuw  
kostuum 200 frs kost. Om schoen  
te versieren en achterlappen  
kost 25 frs, en nieuw bottin  
kosten 110frs. Het arme volk  
loopt op blakken en de burgers  
simmeren houte zolen onder hun  
schoenen. En weet wanneer  
die verschrikkelijken oorlog

eens gedaan is.

Wat moeten die arm sukkelaaars, aan de front het tog  
erg moede zijn.

Wij hebben hier groot geldverlies  
gehad, Arthur had zijn geld  
in Russisch geld gestoken, en  
daar de russen niet meer willen  
vechten, heeft het geld nu  
bijna geen waarde meer.

Doch misschien zal dat, na  
den oorlog nog wel goed  
komen. Enfin wij mogen niet  
klagen, wij zijn nog goed gezond  
en blijen, en doe schieten er nu  
zooveel moedwillig dood