

Het standbeeld van den Patriot,
leevensche legende,
wijze: Daar stond een blaemke vol fatsoen (Beethoven)

Daar was een groote man, zoo groot
dat 't niemand meten kon:
Zijn glorie staalde blind gelijk
de glorie van de zon.

't Jaar dertig sprong hij op de bes
en vande en kluet de ... per
met zijne gansse pass.

Des wiesd hij hier gestandbeeld met
de leus: Aard wie is bes?

Eens dacht een Knaap die kenner was
Waar gaat de Kunstte heen
die zulke ^{en} held in str-kolour doof
laak staan van top tot teen?
En zie des morgens kield 't volk
als op een kermismarkt:
Daar stond de held zier nationaal
in 't rood en geel en zwart.

De Petersmannes juichten, doch
hem meer juichte niet;
hij stond en overwoog ietwat,
vol ^{fatsoen} ^{toons} ^{en} verdriet: ^{tooren en verdriet}
Krijgt deze al de eer, wat blijft er dan
voor mij na mijne dood?
Wierp hij zijne lijfwacht van
Pauze ter pluchte ontlood.

Met zeven waterdrivels kwamen

't pandoor ^{schijps} ter plaats ^{aan} gesnel,

doos te vergeefs fonteinden zij

te samen op den held.

de schilder die daar stond zong reed

Mijn held, magst ruhig seins,

Toen al met eent van uit het volk

het 'tworog klont "therbenthijs!"

O held, o schilder, 't koste veel

geduld en therbenthijs,

does 's avonds moecht de meier op

zins beurt treden zins.

O Belgie, en die meier leeft

wiens plechtige euveldaad

't jaar derlig van zins weerdigste eer

berooft uit eigenbaat!

Sept.

53.193

ARCHIEF EN MUSEUM

van het

VL. OORLOGLEVEN