

Van der Hulst

P. Van Duyse, archivaris,

ter Stede.

Gent, den 12<sup>de</sup> September 1849.

50

Mynheer en Geachte Medebroeder,

Volgens een omzendbrief van het bestuur des Eaelverbonds te Antwerpen, zat de voorlopige vergadering der afgevaardigden van de verbonden maatschappijen in die stad (lokaal der Antwerpse rederykamer de Olyftak, op de Beurs), op aenstaande zaterdag, 15 deser, des avonds ten zeven ure, plaats hebben en de algemene vergadering des anderendaags op dezelfde ure, in den Schouwburg des Variétés.

In une hoedanighid van lid der aantredende Gentse Commissie, zoo het inzonderheid betamen, Mynheer, dat ten minste de voorlopige vergadering, als de belangrykste van beide, door M.E. wierd bygewoond. Wy twyfelen dus geenszins of M.E. zal goedvinden op gemelde zaterdag, ten drie ure des namiddags, langs den waeschen Yzeren weg, met ons te vertrekken.

In deze hoop, hebben wy de eer, M.E. de verzekering onzer broederlyk hoogachtung te bieden.

De 1<sup>e</sup> Voorzitter der aantredende Gentse  
Commissie



D. 1<sup>e</sup> Secretaris,

J. J. Van Dosselaere



Nota. Na het afloopen der plechtige zitting des zondags, zal er een banket plaats hebben om £ 6- per man, de wyn niet mede gerekend. Personen die er deel willen nemen, behoeven het enige dagen voor het feest aan het antwerpse bestuur te doen kennen. (1<sup>e</sup> Voorzitter, J. J. C. Verspreuwen, 1<sup>e</sup> Secretaris, G. J. Van Kreukhoven.)

Aan de heer Vanduyse, in Gent.