

Prospectus
De Burgemeester van Luik

tafereelen uit 2^a

door

Hendrik Conscience

Met acht platen door Eduard Duyardin

In de geschiedenis van Luik, even rijk als de geschiedenis van Vlaanderen, aan heldhaftige worstelingen voor vrijheid en voor Vaderland, is Hendrik Conscience het onderwerp van dit nieuw werk gaan zoeken. Ongetwijfeld is de gewichtigheid der voorvallen niet de eenige reden die hem daartoe aanspoorde; maar zel de Vlaamsche

Schryver den Duitschen grond om zijne
bergachtige landschappen tot tooneel
getoogen hebben, ten einde alzoo gelegenheid
te vinden tot het afbeelden van andere
natuurschoonheden, dan die welke by
gewoon is ons voor te schetsen.

Noe bezij, buiten het hoop belang
dat de treurige geschiedenis van des
martelaar des volksvrijheids, Sebastian
Larnelle, inboezemt, mag men
zich hier verwachten aan prachtige
Scheldingen en aan een geheel
nieuwe tint, ten minste in den glans
welke een schone en rijke natuur
over het werk van eenen Schryver als
Mandrik Conscience kan verspreiden.

Met is dus met een wettyg vertrouwen,
dat wy dit nieuw voortbrengsel in de
gunst der liefhebbers aanbevelen.

De Uitgevers

J. P. V.